

## Buddy Project-14 is van start!

In de maand november zijn we weer gestart met een nieuw buddyproject! Direct bij onze eerste contacten met de bewoners van het AZC Heemerveen en het AZC de Roskamp in Loozen hadden wij het gevoel: dit is weer een leuke groep mensen bij elkaar. De sfeer was direct goed.

Tijdens de startavond werd dit ook direct bevestigd! Leuke en prachtige ontmoetingen tussen de verschillende buddykoppelparen en intensieve gesprekken. Alles in een hele gemoedelijke sfeer! De laatste buddykoppels vertrokken pas 's avonds om 20.30 uur. Echt heel gaaf! De foto's geven het ook weer hoe gezellig het was.



Wat we vaak zien bij de eerste begroeting, dat er een maximale afstand aanwezig is door een gestrekte arm, omdat je contact maakt met iemand die je niet kent. En dat snappen we. Echter aan het einde van de startavond zien de foto's er heel anders uit!!!



## Doelstelling

→ Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders doorbreken en integratie bevorderen.

→ De betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Hardenberg bij de opvang van vluchtelingen en statushouders vergroten.

→ We vormen waar mogelijk een verbinding in hun zoektocht naar werk.

## RABO CLUBSUPPORT



## Giften

Ieder jaar moeten we € 3000 aan cofinanciering zelf regelen. We zijn er bijna! Dit jaar hopen we nog **€ 685,47** bij elkaar te krijgen. Steun het Buddy Project Hardenberg met een gift. Via deze link is dit in een paar stappen gerealiseerd. Mogen we op je steun rekenen?



# Het Buddy Project Hardenberg is genomineerd!

OVERIJSSSE  
VRIJWILLIGERS  
PRIJS 2024

## De impact van het buddyproject

Het buddyproject heeft impact; voor zowel de buddy zoekende als voor de buddy(s) zelf. Hier een kleine impressie wat het project kan brengen; donderdag 21 november werden we in de avond gekoppeld aan Mo. Hij komt uit Jemen en we raakten onder het genot van eten en drinken in gesprek. Dit was heel bijzonder aangezien zijn zontje overeenkomsten heeft met onze jongste zontje dat gaf gelijk raakvlak. Ook houdt Mo van voetbal en blijkt hij keeper te zijn geweest. Rosalie onze dochter zit op voetbal en is keeper. Zaterdag maar alvast spontaan uitgenodigd om te kijken bij de wedstrijd. Dit wilde Mo wel; ook kon hij handige tips geven met zijn ervaring als keeper! Samen gegeten en nader kennis gemaakt. Rosalie blijkt een trouw supporter te hebben want ook de week erop ging Mo mee geholpen met inschieten en aanmoedigen. Het leuke was dat de coach van het andere team termen gebruikte die hij ook kent uit zijn eigen taal en vroeg aan ons of dat dezelfde betekenis heeft. Samen wederom gegeten en nader kennis gemaakt. Het blijkt van beide kanten alsof je elkaar al heel lang kent. Ook kennis gemaakt met zijn familie via WhatsApp bellen dat is ook bijzonder om zo betrokken te raken met elkaar. In de middag ging Mo Folkert helpen eerst de auto weer netjes en daarna nog met een gordijnrail bevestigd. Aangezien de tijd omvloog ook voorgesteld om samen 's avond te eten. Mo moest nog wat halen en op het AZC gingen beide mannen weer iemand anders van het AZC helpen. Ondertussen maakten we stampot andijvie klaar en Mo had nog een gerecht uit Jemen (mandi). Mo houdt van stampot dus dat is vast niet de laatste keer dat hij dat heet.



Het is natuurlijk echt Nederlands leuk om zo wat te vertellen over je leven de cultuur het eten en muziek. Dat laatste had nog een grappig staartje; Mo wat vind je leuk voor muziek; Reggae... ah Bob Marly? Ja leuk dus dreunde Bob Marly door de speakers One Love... maar ineens een file en meneer agent gebaard dat het naam naar beneden moet. Folkert moest eraan geloven die moest gaan blazen... gezien de gekozen muziekstijl zal hij vast hebben gedacht dat we alle 3 met een joint in onze mond in de auto zaten of een paar biertjes teveel hadden gehad... gelukkig niet het geval en kon Folkert doorrijden het was wel echt hilarisch en we konden er alledrie wel erg om lachen. En als laatste willen we kort stilstaan bij vandaag 7 december waarin we naast lekker eten wat gekookt was door Mo ook samen kerstverlichting opgehangen de kerstboom opgezet en mochten we samen gamen (fifa 2024) op de Xbox. Veel plezier gehad vandaag en tot nu toe een geslaagde tijd met elkaar. **Waarom wij het impact van het Buddyproject boven hebben gezet?** Het is een mooi en leerzaam project voor jezelf als Nederlander en Hardenberger; en het zet je op scherp... het is iets kleins, je maakt kennis en je wil graag een vriendschap opbouwen maar voor de buddy is het zo van belang dat hij weet dat hij niet alleen is dat er ook mensen in Nederland zijn die hart hebben voor hun naaste en wat een zegening dat je dan door samen op te trekken verschil kunt maken in het leven van iemand die in een wildvreemd land komt met klompen tulpen en stampot als stereotype Nederlandse termen; maar Nederland is meer dan dat en het moraal van het verhaal is wat kan jij doen om een verandering te weeg te brengen... dat kan beginnen door jezelf op te geven als buddy voor een buddyzoekende een wezenlijk verschil en ook voor jezelf een leerzame tijd en bijzondere vriendschappen.