

ONTSNAPT AAN DE ELLENDE VAN HET KAMP MORIA... MAAR NU VERDER!

Bekijk eerst hier het interview met Jan van de Giessen.

HELP DIT GEZIN!



Klik op de foto om het interview te bekijken.

KAMP MORIA

In 2015 werd het registratiecentrum Moria op Lesbos gebouwd voor 3000 mensen. Nu wonen er 20.000. Rond het oorspronkelijke kamp met de wooncontainers en voorzieningen zijn op de heuvels dus 'wilde kampen' met tentjes ontstaan. Iedereen woont boven op elkaar.

Jan heeft in het najaar van 2019 het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in Griekenland bezocht en kwam in contact met Jakob en zijn familie. Diep onder de indruk van de ellende en het uitzichtloze bestaan waarin zij leefden, besloot Jan om handelend op te treden. Hij regelde een klein goedkoop appartementje zodat de zieke ouders van Jakob even op adem kunnen komen.



MAAK NU EEN GIFT OVER OF EEN TIJDELIJKE STRUCTURELE BIJDRAGE PER MAAND OP

Rekeningnummer: NL02 RABO 0340 27 24 30
t.n.v. Buddy Project Hardenberg



→ onder vermelding van: HULP AAN FAMILIE JAKOB!!! ←

Je hoort ruzies, huilende kinderen en getimmer. Alle heuvels rond het officiële kamp staan vol tenten. Er is geen beveiliging te bekennen en je klimt ongestoord via steile, uitgesleten paadjes naar de 'jungle'. Het is die ochtend drie graden, de zon schijnt en er waait weer een ijzige wind. Die zon komt goed uit, want het heeft de afgelopen dagen onafgebroken geregend. Kleren kunnen drogen, vuurtjes branden voor de eerste thee. Overal hangt rook. Mensen schuifelen voorzichtig naar boven en beneden, veel kinderen ook. Overal ligt afval, gebruikte luiers, poep, vuilniszakken, een schoen.

Al 3 maanden heeft Jan dit appartement weten te bekostigen maar doet nu ook een beroep op jou om mee te helpen de financiën bij elkaar te brengen. Zodat ze niet terug hoeven naar deze ellende.

“Laten jij en ik samen, tenminste voor één gezin uit kamp Moria, het verschil mogen maken.”



De familie van Jakob

“Wij zijn zó blij dat we uit deze ellende zijn gehaald en nu een eigen plekje tijdelijk hebben.”



De familie heeft een eenvoudig appartement ter beschikking gekregen die Jan huurt voor € 400 per maand. Vooral de zieke ouders van Jakob zijn hier enorm mee geholpen.



In december 2019 heeft dit gezin, na 2 jaar wachten in kamp Moria hun interview gehad. De verwachting is dat zij tussen de 3 en 12 maanden hun uitslag van dit interview zullen ontvangen. **Vandaar het tijdelijke karakter.**



Beste buddy / relatie van het Buddy Project Hardenberg,

Op **donderdag 26 maart** is in De Voorveghter een voorstelling te zien die u, als buddy, zal aanspreken. Het gaat over een Vietnamees gezin. In 1985 ontvluchten zij het zwaar communistische Vietnam.

Theatermaker Minh Vu schreef het boek 'Vietnam Uitgevlucht' over zijn eigen geschiedenis.

Het verhaal

De voorstelling vertelt het verhaal vanuit het Nederlandse echtpaar Freek en Margot. Zij hebben een huis aan de kust waar ze kinderen opvangen. Een van die kinderen is Lien die weliswaar in Nederland is geboren maar Vietnamese roots heeft. In haar familie wordt er niet of nauwelijks gesproken over de vlucht van 1981. Ze heeft wel het dagboek van haar grootvader gevonden maar niemand vindt dat ze het moet lezen. In de rust van het huis kan ze de geschiedenis van haar grootvader reconstrueren, de vlucht uit Vietnam, en het dramatische verblijf op zee. Ook voor de Nederlandse Freek en Margot heeft het herbeleven immense gevolgen.

Theaterbewerking

Regisseur en tekstschrijver Dick van den Heuvel werd gevraagd om het boek te bewerken tot een voorstelling. Hij reisde in 2018 af naar Vietnam om daar het land en de cultuur met eigen gevoel te ervaren en bewerkte daarna het boek tot een script. Tijdens zijn tijd in Vietnam hield hij een dagboekje bij wat zeer interessant is om te lezen. U kunt het [hier](#) lezen. Hij geeft om 19.15 uur een gratis inleiding in de foyer.

Het stuk *Vietnam* vertelt het hele verhaal. Over het Vietnam van die dagen. Over het vluchten en de tocht naar de kust. Over de zee, over de Hollanders... en ook hoe het gezin uiteindelijk in Nederland ging horen. En hoe de vader van Minh Vu de Vietnamese Loempias in Nederland introduceerde.

Een verhaal met verdriet.

Een verhaal met hoop.

Maar voor alles een verhaal over liefde en over familie.

Bekijk hier de VIETNAM Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=J13Zy3nktjI&feature=youtu.be>

Net zoals de verhalen die u hoort van uw buddy-zoekende. Het zijn helaas ook nog steeds de verhalen van nú.

Aanbieding

In overleg met het gezelschap mogen wij u, als buddy of relatie van het Buddy Project, € 5,00 korting geven op deze voorstelling. U kunt daarvoor de actiecode BUDDY gebruiken. Telefonisch reserveren of langskomen aan de Theaterkassa kan natuurlijk ook. Op vertoon van deze mailing ontvangt u de korting. We hopen u bij dit theatrale en muzikale toneelstuk te ontmoeten.

Gastvrije groet,

Medewerkers theater De Voorveghter



DON 26 MRT | 20:15 uur | € 23.50

Vietnam - ALS ER NIETS MEER REST DAN VLUCHTEN

Theater De Voorveghter X ADRES Badhuisplein 3, 7772 XA Hardenberg

X TEL. ● reserveringen (0523) 280 350 ● administratie (0523) 280 330

X E-MAIL info@voorveghter.nl X WEBSITE www.voorveghter.nl