

## logo

Graag presenteren we ons nieuwe logo. Het symboliseert hoe we met onze buddyzoekende medemens willen omgaan.

### Dragende handen:

Respectvol, gelijkwaardigheid, open staan voor de ander, tijd en ruimte gevend. Het meest kostbare bezit dat we kunnen delen, is onze aandacht.

### Duwende handen:

Stimuleren van eigen zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Het woord **“BUDDY”** is omsloten met een lijn: alles gebeurt in de vertrouwelijkheid van de omgang van het buddykoppel. Daar is ruimte voor gesprek en het ondernemen van activiteiten m.b.t. inburgering in onze samenleving.

**Het frisse groen** symboliseert de start van het buddyschap voor de periode van 4 maanden. Het is een **project** met een begin en een eindpunt. Hier begint iets moois, hier start een waardevol contact tussen mensen. Het is een aanzet om te integreren. Uiteraard hopen we dat buddycontacten na het project blijven voortbestaan.

Het woord **“BUDDY”** is groot weergegeven. In dit project staan zij centraal! Ook het woord **Hardenberg** is bewust toegevoegd: We richten ons op deze doelgroep in de gemeente Hardenberg en promoten Hardenberg als gastvrije gemeente.

Met dank aan Kees Pijp van Adventure-design uit Hardenberg voor het ontwerp van het logo. ([www.adventure-design.nl](http://www.adventure-design.nl))

## Doelstelling:

→ Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders doorbreken en integratie bevorderen.

→ De betrokkenheid van Hardenbergse inwoners bij de opvang van vluchtelingen en statushouders vergroten.



Zo hebben Amani en Nour bij ons bijvoorbeeld Nederlands (of eigenlijk meer Italiaans) gegeten, maar heeft Amani ook voor mij gekookt. Echt Libisch. Verrukkelijk! Hoe je bijvoorbeeld een lekkere, gezonde ovenschotel klaarmaakt en kip op een culinaire wijze bereid. Het Buddy Project heeft ons de mogelijkheid geboden elkaar, elkaars culturen en belevingswerelden te ontdekken. Er zijn mooie maar ook moeilijke tijden. Ik vind het fijn dat ik er voor haar kan zijn, maar onze warme vriendschap is heel bijzonder en koester ik, evenals de band met haar dochter Nour. Het voelt als een warme deken. En het is goed om te weten dat dit wederzijds is.

## Op pad met een buddy koppel

Match tussen twee mensen, twee culturen  
Door Margret Ester (Buddy van Amani Baser)

We zijn op weg naar Zwolle, een lekker dagje winkelen. Amani en ik verheugen ons op deze uren samen. Uren waarin wij elkaar beter kunnen leren kennen, gezellig shoppen en uiteraard wat eten en drinken. Als we zowat bij Zwolle zijn, denk ik opeens aan de voor mij liggende beeldentuin. Impulsief zet ik daar de auto neer en vraag of Amani zin heeft om prachtige kunstwerken te zien. ‘Absoluut,’ antwoord ze. De beelden zijn enorm groot, bijzonder en prachtig gesitueerd. We praten erover en bewonderen ze. Amani, die zelf kunstenaar is op professioneel niveau – kunstschilder en fotografe - weet dit te waarderen. Ze vertelt mij over haar kijk op deze dingen, haar inspiratie en passie. Dan gaan we verder naar het centrum van Zwolle. Ik ken Zwolle ongeveer als mijn broekzak, ik ben er geboren en getogen. Ik wijs haar op de bijzondere oude gevels van de grachtenpanden. Met haar fototoestel gaat ze direct aan de slag.

We zoeken een schaduwrijk plekje op een leuk terrasje op het Gasthuisplein en ploffen neer. Onder het genot van een kop cappuccino en een heerlijk broodje lachen we wat af, maar ook diepere gesprekken schuwen we niet. En we zijn vrouwen, dus de winkels moeten worden aangedaan, ik krijg kledingadvies van Amani en make-up en diverse andere zaken worden uitgebreid bekeken.

Dat we een echte match zijn, mag uit dit alles wel duidelijk zijn. We komen uit hele verschillende culturen, maar we vinden verrassend veel overeenkomsten. Zoals schrijven en interesse voor wat er in de wereld gebeurt. Gespreksstof genoeg dus. Saai is het absoluut niet. Amani is nog niet zo heel lang in Nederland en sinds kort is ze geen ‘Dublin-er’ meer. De taal goed leren moet er nog van komen, ze had haar hoofd er niet naar staan. Gelukkig spreekt ze goed Engels zodat de communicatie geen probleem vormt. We wisselen over en weer gedachtes, culturen en gegevens uit. We hebben plezier tijdens een kermisattractie samen met dochter Nour. We fietsen met Amani, Nour en mijn gezin. We ontdekken en beleven...

## Activiteiten:



Maandagavond zijn we met Erfan naar imkerij “de honingbloem” geweest. De imker liet ons een eigen gemaakte bijenkast zien die hij open kan maken met deurtjes zodat je kan zien hoe de bijen in een bijenkast verblijven en daar werken voor onze honing.

De honingraten werden uit de kast gehaald worden en ontzegelt met een soort kam en dit mochten we ook zelf doen. Daarna worden ze in de slingerton gezet en wordt de honing eruit geslingerd. Het was een super leuke avond, Erfan heeft ervan genoten en veel geleerd. Hij vindt het mooi dat er hier in Hardenberg ook nog pure honing geproduceerd wordt en verkocht. “Dat is de beste en gezondste”, zegt hij.



Presentatie van ons nieuwe T-shirt met logo opdruk.

## Media:

In de afgelopen weken hebben we diverse filmpjes gemaakt over de avondvierdaagse.

Hartverwarmend was het **vele applaus** dat we onderweg kregen n.a.v. het grote artikel in de zaterdageditie van de Stentor!



## Avondvierdaagse:



### Bewoners van het AZC lopen mee in Hardenbergse avondvierdaagse.

Om de integratie in onze lokale samenleving een boost te geven loopt het Buddy Project Hardenberg mee met de Hardenbergse avondvierdaagse. De bewoners van het AZC en statushouders zijn zeer enthousiast over deze activiteit. Ze dansen tijdens het lopen, onderwijl Nederlandse- en Iraanse liederen zingend.

Het fenomeen avondvierdaagse kennen ze niet, zo bleek uit reacties van hen. “Bijzonder dat veel mensen gaan kijken en zwaaien naar de deelnemers. Een hele gezellige sfeer!” Een andere reactie die wij waarderen: “Buddy Project Hardenberg ... welke school is dat?”



## Ontspanning:



Even je hoofd lekker leegmaken in de prachtige omgeving van het Vechtdal. Even wat anders doen dan de dagelijkse routine in het AZC. Deze jongens treffen het dat ze met hun buddy erop uit kunnen gaan. Heerlijk fietsen door de mooie natuur.

## Informatieavond 19 juni:



Dinsdagavond 19 juni was er een informatieavond in de Sjaloomkerk in Heemse over het 3<sup>de</sup> Buddy Project Hardenberg. Dit project zal gaan starten in de tweede helft van september. Het was een goed bezochte informatieavond. Het Buddy Project werkt aanstekelijk en is een makkelijke manier om iets voor de ander te kunnen betekenen.